



De tuin van Nijntje

Wat dacht je van een eigen tuin
vroeg vader pluis aan nijn
Een tuin waar jij de tuinman bent
nou dat leek nijntje fijn





Dan trek ik wel mijn tuinboek aan
die rode met de zak
Die is heel praktisch in de tuin
en zit ook niet te straks

Eerst werd de tuin goed omgespit
dat was wel heel zwaar werk
Maar vader hielp gelukkig mee
en vader was heel sterk





Toen was het harken aan de beurt
en dat kon mijn heel goed
Want nijntje had al vroeg geleerd
hoe of je harken moet

Daarna kreeg nijn van vader pluis
een zak met peentjeszaad
Dat zaaide nijntje in haar tuin
kijk maar hoe goed dat gaat





En toen er in de zaadjeszak
niet één zaadje meer zat
Goot nijntje met haar gietertje
haar tuintje lekker nat

Al gauw kwamen er plantjes uit
die waren nog heel klein
En o, wat waren het er veel
ze doen het goed dacht nijn





De kleine plantjes werden groot
wat was het vlug gegaan
Voorzichtig trok zij er een uit
er zat een peentje aan

En nijn haalde haar rieten mand
en deed ze daar toen in
Ze zagen er heel lekker uit
nijntje had nu al zin



Ze bracht de mand naar moeder toe
en weet je wat die zei
Die peentjes zien er heerlijk uit
dat wordt een smulpartij





En moeder plus maakte ze schoon
de peentjes, allemaal
En legde ze heel netjes op
een mooie blauwe schaal

Het werd een echte smulpartij
ze zeiden alledrie
Toen er niet één meer over was
wat héérlijk waren die

